



Meddelelse fra Foreningens Bestyrelse

JUNI 1949

MEDDELELSE NR. 27

Indkaldelse til generalforsamlingen 1949.

Bestyrelsen for »Pierre Dornonville de la Cour's Slægt« har pr. brevkort indkaldt foreningens medlemmer til

ordinær generalforsamling

Tirsdag den 14. juni 1949 kl. 19³⁰ i restaurant »Karnappen«, Niels Hemmingsensgade 8—10, København K.

Dagsorden:

1. Formandens beretning.
2. Kassererens beretning.
3. Valg af bestyrelsen.
Efter tur afgår:
Landsretssagfører Jacob la Cour,
Fru Marguerite Rasmussen,
Frøken Helga Vera D. de la Cour.
4. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Efter tur afgår:
Prokurist Lawrence D. de la Cour.
5. Valg af revisorer.
Efter tur afgår:
Filialdirektør Niels la Cour.
6. Eventuelt.

Bestyrelsen opfordrer til stort fremmøde.

P. B. V.
P. D. la Cour.

Generalforsamlingen 1948.

Slægtsforeningens ordinære generalforsamling, hvortil 15 medlemmer var mødt, afholdtes i Slotskroens lokaler den 28. Juni 1948. Formanden dr. phil. Vilhelm D. de la Cour bød velkommen og konstaterede generalforsamlingens lovlighed, hvorefter formanden aflagde beretning for det forløbne år og oplyste, at der nu er udsendt skemaer til brug for oprettelsen af et kartotek, som skal danne basis for den nye slægtsbog, der således er under for-

beredelse. Desværre er der kun indkommet meget få besvarelser, hvorfor man sandsynligvis senere måtte udsende nye skemaer. Hele dette arbejde kommer til at koste mange penge.

Endvidere meddelte formanden, at der havde fundet forhandlinger sted mellem denne og heraldikeren dr. Fabricius om et farvelagt slægtsvåben, da dr. Fabricius efterlyste et sådant.

Kassereren, Ingeniør E. de la Cour fremviste en omarbejdet farvelagt tegning af våbnet, udarbejdet af en heraldiker, og således heraldisk forsvarligt. Med hensyn til farverne var rødt, hvidt og blå repræsenteret for at symbolisere vor franske afstamning.

Kassereren aflagde regnskabet, der godkendtes.

Under valg af bestyrelsen meddelte formanden, dr. phil. Vilhelm D. de la Cour, at han ønskede at træde tilbage som formand, da han desværre ikke kunne overkomme det længere på grund af manglende tid, men han ville gerne forblive i bestyrelsen.

Endvidere ønskede civilingeniør K. A. D. de la Cour, der afgik efter tur, ikke genvalg, hvorfor bankassistent P. D. la Cour nyvalgtes.

Foreningens bestyrelse konstituerede sig derefter således:

Formand: Landsretssagfører Jacob la Cour,
Kasserer: Ingeniør Peter Emil D. de la Cour,
(genvalgt),

Sekretær: Bankassistent P. D. la Cour, H.A.,
Dr. phil. Vilhelm D. de la Cour (genvalgt),
Fru Marguerite Rasmussen, f. la Cour,
Frøken Ada D. de la Cour (genvalgt) og
Husholdningslærerinde frøken Helga Vera D.
de la Cour.

Som suppleanter:

Fuldmægtig Henrik D. de la Cour (genvalgt) og
Prokurist Lawrence Henrik D. de la Cour,



Som revisorer:

Landsdommer Albert D. de la Cour, Viborg (genvalgt) og Filialdirektør Niels la Cour, Odense.

Landsretssagfører Jacob la Cour takkede den tidligere formand for hans virksomhed som formand, hvilken gerning jo i høj grad vanskeliggjordes under besættelsens vanskelige år og udtrykte sin — og sikkert samtlige medlemmers — glæde over hans forbliven i bestyrelsen.

Senere under det traditionelle kaffebord diskuteredes slægtsvåbnet ivrigt, særlig farverne, da disse syntes noget stærke og massive, ligesom den blå farve fandtes for dominerende; den optager ca. $\frac{3}{4}$ af hele våbnet og gør det ganske »uligevægtigt«.

I selve tegningen af våbnet var kun foretaget ganske få og uvæsentlige ændringer.

Nogen bestemmelse om våbnet toges ikke.

Slægtsforeningens 35-års fødselsdag.

På et i december 1948 afholdt bestyrelsesmøde drøftedes mulighederne for at kunne fejre slægtsforeningens 35-års fødselsdag den 31. januar 1949 med en lille fest.

Efter mange overvejelser pro et contra enedes man om, at der burde holdes en fest i hvert fald hvert 5. år. Det blev så besluttet at gøre forsøget trods den høje pris kr. 24.00 per kuvert, hvoraf slægtsforeningens kasse så ville betale kr. 9.00, og i begyndelsen af januar udsendtes så indbydelserne til alle kendte adresser.

Festen afholdtes af praktiske grunde søndag den 30. januar d. å. i form af en lille middag i Parkrestaurantens selskabslokaler med 46 deltagere.

Efter at ovenstående billede var taget, gik man til bords, hvor formanden, landsretssagfører Jacob la Cour bød velkommen. Fru Marguerite Rasmussen fremsagde derpå følgende hyldestdigt til det franske blod og slægten la Cour:

DEN FRANSKE LILLIE

Den franske Lillie blev føged' mod nord,
jagende stimænd trued' dens fred,
den bored' sin rod i den danske jord,
og bredte sin krone i glæde derved.

Hvor Heden sig breder med Lyngens flor,
der faldt den til ro og en slægt spired' frem,
her det franske blod pulserende bor
blandet med blod fra de danske hjem.

Slægtled mange er sunket i jord,
som visne faldende blade i høst,
men nye skæbner sig bryder et spor,
og kæmper sig frem gennem tidernes dyst.

Tanken strejfer vor stamfader kær,
som kimen gav til vor store slægt,
som ser nu en verden, hvor vildsomme færd
tynger vort sind med sin truende vægt.

Vi mindes her vor forenings stifter,
som kærligt ønsked' at knytte os sammen,
deres initiativ os alle forpligter
til at værne om slægtens tarv tilsammen.

Gid slægten må fostre mænd og kvinder,
som er sig det store ansvar bevidst,
som i slægtshistorien tilskyndelse finder
til at leve og tro på den Herre Krist,

I sin tale gik formanden naturligt ud fra det stiftende møde for 35 år siden, hvor man stærkt diskuterede, om man i det hele taget skulle danne en sådan forening eller ikke, da det jo var givet og meget naturligt, at familie- og slægtsfølelsen efterhånden ville blive stærkt aftagende. Nå, rent galt medlemsmæssigt set er det ikke gået, idet medlemstallet er uforandret fra den gang og nu; men i betragtning af slægtens vækst, burde foreningen jo have mange flere medlemmer.

Fhv. proprietær Aage la Cour mindedes med glæde de berømte søskendemøder på Skærsø og efterlyste 2- eller flerdages slægtsmøder.

Forpagter Holger D. de la Cour foreslog, at vi i lighed med la Cour'er i udlandet giver afkald på at bruge navnet *Dornonville* og kun bibeholder *de la Cour* til adskillelse fra de »uægte« la Cour'er, hvis tal efter forpagterens udsagn stadig øges.

Efter middagen serveredes kaffe og salen ryddedes til dans. Denne havde hele aftenen en ualmindelig god tilslutning af såvel unge som ældre, og det blev over midnat, før man skiltes, alle enige om at have haft en ualmindelig fornøjelig aften, hvor der hele tiden havde hersket en rigtig feststemning og godt humør.

Foreningen Pierre Dornonville de la Cour's Slægt.

Medlemsliste 1949:

- Fru Henrikine Dornonville de la Cour, Nykøbingvej 91, Saxkøbing.
- Fru Hilda Dornonville de la Cour, Greisdalsvej 8, Vejle.
- Fru I. M. Hessellund, Granly, Viskinge pr. Svebølle.
- Fru Christiane Holmen, Vænget 11, Kalundborg.
- Isenkræmmer Janus Dornonville de la Cour, Saxhøjvej 17, Kbhvn., Valby.
- Fru Karen Jensen, Carl Jensensvej 8, Aarhus.
- Oberstinde L. Dornonville de la Cour, Clarasvej 2, Charlottenlund.
- Miss Ethel de la Cour, 43 Corstorphine Road, Edinburgh 12, Scotland.
- Fru Helga Dornonville de la Cour, Skibsgade 7, Hobro.
- Direktør Henri Dornonville de la Cour, Amagerboulevard 129, Kbhvn. S.
- Fru Ellen Dornonville de la Cour, Skovagervej 15, Riskov, Aarhus.
- Kapt. Th. Dornonville de la Cour, Lönsboda, Sverige.
- Fhv. Akademikasserer L. F. Dornonville de la Cour, Villereden, Sorø.
- Fru Helen Dornonville de la Cour, Klædebopark Allé 28, Kbhvn. Ø.
- Dr. phil. Vilh. Dornonville de la Cour, Rolighedsvej, Birkerød.
- Ingeniør P. E. Dornonville de la Cour, Jyderup.
- Fru Elisabeth Helmer Petersen, Kalundborgvej 16, Holbæk.
- Fru Dommer J. Andersen, Amagerfælledvej 34, Kbhvn. S.
- Landsdommer A. Dornonville de la Cour, Mathiasgade 24, Viborg.
- Fru Ellen la Cour Jensen, Egevangs Allé 14, Sorø.
- Kommandørinde M. Dornonville de la Cour, Vintervej 4, Charlottenlund.
- Fru Emily Kruse, Christiansmindevej 2, Kbhvn. Ø.
- Fru Marguerite Rasmussen, Strandvejen 4-M, Kbhvn. Ø.
- Fru Ellen Olsen, 33 Lewis Street, Perth Amboy, N. J., U. S. A.
- Dr. tech. J. L. Dornonville de la Cour, Hälsingborg, Sverige.
- Fru Bettina Dornonville de la Cour, Broholms Allé 32, Charlottenlund.
- Direktør Johannes la Cour, Pindstrup.
- Entreprenør P. la Cour, Søndre Ringgade 37, Aarhus.
- Proprietær A. Dornonville de la Cour, Egelykke pr. Harpelunde.
- Proprietær G. Dornonville de la Cour, Cypressegaard, Saxkøbing.
- Fru K. Freisleben, Stensø, pr. Nakskov.
- Fru I. Bibow-Jensen, Sukkerfabrikken, Saxkøbing.
- Proprietær H. Dornonville de la Cour, Holmegaard, Nakskov.
- Pastorinde Julie Møller, Mellerup pr. Randers.
- Fhv. Kontorchef J. G. la Cour, Gl. Kongevej 96, Kbhvn. V.
- Gaardejer C. C. la Cour, Toldbodvej 2, Ebeltoft.
- Frk. M. M. la Cour, Gl. Kongevej 96, Kbhvn. V.
- Filialdirektør N. la Cour, Danmarks Nationalbank, Odense.
- Landmand N. P. la Cour, Sørup pr. Sneslev.
- Proprietær L. A. la Cour, Bregnerødvej 19, Birkerød.
- Fru Inge Hollbøll, Skovgaardsvej 75, Charlottenlund.
- Frk. Marguerite Dornonville de la Cour, Classensgade 65, Kbhvn. Ø.
- Fru Charlotte Bierregaard, Ryvej 9, Holte.
- Frk. Ada Dornonville de la Cour, Amagerboulevard 129, Kbhvn. S.
- Prokurist Henrik Dornonville de la Cour, Saxhøjvej 23, Kbhvn. Valby.
- Boghandler V. Dornonville de la Cour, Blegdamsvejen 90, Kbhvn. Ø.
- Fru Helen Genefke, Drosselvej 10 Kbhvn. F.
- Læge Poul Dornonville de la Cour, Enighedsvej 3, Charlottenlund.
- Fru Ester Iversen, Strandhøjsvej 19, Charlottenlund.
- Frk. Ester Dornonville de la Cour, Kurlandsgade 20, Kbhvn. S.
- Fru Inger Ketelsen, Havnegade 81, Nakskov.
- Forp. P. F. Dornonville de la Cour, Banham, Norfolk, England.
- Bankassistent Frode Dornonville de la Cour, Grøndalsparkvej 2-B, Kbhvn. F.
- Forp. W. Dornonville de la Cour, Kavalergaarden, Vallø.
- Ingeniør P. F. la Cour, Dyrehavevej 32, Klampenborg.
- Afdelingsingeniør K. A. Dornonville de la Cour, Nordbørggade 8, Aarhus.

Fru Gerda Jansen, Emdrup Banke 132, Kbhvn. Ø.
 Fru E. la Cour Simonsen, Strandvejen 221, Charlottenlund.
 Fru Agnete Torrens, Østerbrogade 140, Kbhvn. Ø.
 Landsretssagfører Jacob la Cour, Hellerupgaardvej 16, Hellerup.
 Driftsleder Poul la Cour, Pindstrup.
 Fru E. M. Stausholm, Køsters Allé 7, Randers.
 Fru J. C. Thomsen, Hobrovej 42, Randers.
 Pierre Dornonville de la Cour, Rydbergsgatan 16, Malmö, Sverige.
 Frk. Edmée Dornonville de la Cour, Vintervej 4, Charlottenlund.
 Ingeniør Bjarne Dornonville de la Cour, Carl X Gustafsgatan 1, Hälsingborg.
 Fru Beatrice Bertelsen, Rigshospitalet, Blegdamsvej 7, Kbhvn. Ø.
 Direktør Hroar Dornonville de la Cour, Nygatan 1-A, Arboga, Sverige.
 Notarie Lennart Dornonville de la Cour, Karlavägen 38, Stockholm.

Ingeniør Gunnar Dornonville de la Cour, Ehrensvärdsgatan 7, Hälsingborg.
 Fru Inga Gravesen, Dalgas Boulevard 50, Kbhvn. F.
 Fru M. L. Rasmussen, Kongevejen 130, Holte.
 Kunstmaler P. D. Dornonville de la Cour, Vestmanna, Færøerne.
 Prokurist L. H. Dornonville de la Cour, Esrum Møllegaard, Esrum.
 Fru Eileen Dornonville de la Cour, Røvsingsgade 25, Kbhvn. Ø.
 Landmand H. C. Dornonville de la Cour, Thomasminde pr. Mariager.
 Frk. Vera Dornonville de la Cour, Broholms Allé 32, Charlottenlund.
 Konstruktør Poul Dornonville de la Cour, Jens Munchsvej 36, Aarhus.
 Ingeniør Finn Dornonville de la Cour, Sønderbro 29, Aalborg.
 Frk. Charlotte la Cour, Heslehøj Allé 10, Hellerup.
 Frk. Lis la Cour, Pindstrup.
 Bankassistent P. D. la Cour, Øverødvej 35-C., Holte.

Holberg-Medaillen til Paul la Cour.

Denne gang blev det vor slægtning lyrikeren og kritikeren *Paul la Cour*, der fik »skillingen«, som professor Vilhelm Andersen udtrykte det i sin tale efter overrækkelsen af medaillen og den dermed følgende pengepræmie på 1.000 kroner, og hæderen er så meget større, som medaillen ikke kan søges, men tildeles.

Indskriften på medaillen lyder: For ånd og tanke, og når dette dobbeltord ikke blot gælder den færdige form for denne forening, men den fortsatte bevægelse imod den, altså ikke noget klassisk, men noget moderne, gør nutidslyrikeren Paul la Cour fyldest for dets indhold, siger professor Vilhelm Andersen videre, og af andre grunde for hans adkomst til Holberg-prisen skal særlig nævnes to: Den ene gælder hans europæiske orientering, hans valgslægtsskab med fransk litteratur, med sin tids, ligesom Holberg med *hans*. Den anden grund ligger i, at han ligesom Holberg foruden digterisk produktion har drevet produktiv kritik, Holberg i moralske betragtninger, han i poetiske — for netop ikke at sige litterære.

Bogen, der bragte vor slægtning »skillingen«, hedder »Fragmenter af en Dagbog«, og forfatteren siger i et kort forord, at det er notater om den lyriske digtning fra dag til dag på en tid, da digterne, ikke han alene, men også franske lyrikere, måtte dokumentere for sig selv, at det at give sig af med poesi, så langt fra at være en flugt, tværtimod er en høj og uvurderlig gerning i tingenes hjerte, og at det egentlige forrædderi ville være at lade dette tilsyneladende så skrøbelige, men mægtige værn imod menneskenaturens forvanskning

forfalde. Under indtrykket af den massive larm, der kun kan besejres med stilhed, føler de sig samtidig drevet til at undersøge den lyriske digtnings midler, dens skiftende former og deres muligheder for at meddele den livsoplevelse, der befrier.

Det vigtigste for la Cour er ikke den og den stilart eller genre, men digtet »sans phrase«, og især dets tilblivelse i det anonyme, som er rigere end, hvad forskerne kan læse sig til. Et digt skal ikke skrives, men det skal leve sig frem, og han er imod enhver tendens, der bliver konvention samt den originalitet, der vil bruge ordene til ornament. Sandhed og oprigtighed kan nøjes med de jævne ord. Kunstneren skal frem for alt være sand i en verden af bedrag. »Den mægtigste statsmand er ringere end det mindste menneske, som er oprigtigt«, siger Paul la Cour. Igennem de jævne ord taler uden billedlige poetiske udtryk *billedet*, som er digtet, poesien selv. Det er det, som forbinder det enkelte med det hele.

Når Paul la Cour læser inskriptionen: For ånd og tanke, vil han, netop han, forstå ordene ikke som et lavsmærke, men som en appel. Hans skriftemål om poesien er en dialog mellem de to kræfter. Der er i sindet en dobbelthed mellem intellektet, klarheden i det enkelte og den enkelte, personligheden, og så det upersonlighedens dyb, hvor den strømmer sammen med det hele. Poesien er ikke en tilstand, men en bevægelse, en arv fra fortiden, men et løfte for fremtiden. Også *den* ligger i dybet. »At være digter er ikke at gøre digte, men at skabe en ny måde at leve på« — og med en deraf udsprunget og fornyet tro på poesiens evige ret.